

# Fem ture rundt i livlige Rio de Janeiro

## Bjergtoppe, samba, strandliv og fest og farver. Sprudlende Rio de Janeiro har det hele.

Af Birgitte Bregnedal  
rejseliv@berlingske.dk

### Festaften med gadesamba

Rio er verdensberømt for sit årlige karneval i februar, men byder på samba året rundt. Oplev samba-stemning med 'Backstreet samba'. Sambarytmer lyder i gaden og trækker folk til pladsen, der skråner opad og bliver til trapper. Syngende lokale løfter stemningen. Folk er klædt i afslappet sommertøj og klipklapper, ikke sambakostumer. Gadeboder sælger drinks og grillspyd, og humøret er højt med masser af god energi.

**Hvad: Sambaften med Bromelia Rio Travel**  
**Hvor: Pedra do Sal, nord for Rios centrum**

### Til toppen af 'De To Brødre'

Fra den berømte Ipanema-strand er der udsigt til bjergtoppene Dois Irmãos ('De To Brødre'). Morgenens mål er en guidet tur op på den 533 meter høje bjergtop. Guiden har mit kamera og vand i en lille rygsæk, så jeg intet medbringer, fordi turen går gennem favelaen Vidigal, der er en af de mere sikre i Rio for tiden. Vejen slynger sig gennem tætbygget slum op til regnskovens start. Frodige palmer og træer lukker sig over stien og giver velkommen skygge, mens cikadernes sang overdøver trafikstøjen fra byen. Store, saftige blade vælter ud over stien, der kravler stejlt op ad bjerget. Turen fortsætter opad i rask tempo til toppen med 360-graders udsigt over betagende Rio med de mange grønne bjergtoppe, Kristus-figuren, den hjerteformede lagune og strandene langt nede. En velkommen vind svaler armene, mens synet af Rio de Janeiro indprenter sig i hukommelsen for evigt. På vejen ned ser vi en flok aber, der svinger sig fra træ til træ og minder om, at der er dyreliv midt i millionbyen.

**Hvad: Bjergvandretur og favela**  
**Hvor: Dois Irmãos og favelaen Vidigal**



### Op på Sukkertoppen

Sukkertoppen er et af Rios berømte vartegn, og for foden af bjerget ligger bydelen Urca med sine fornemme og idylliske huse. Trækroner giver skygge i Urca, der med sin landsystemning er et velkomment åndehul fra Rios hektiske storbyliv. Liften til Sukkertoppen kører opad i to etaper. Allerede på første stop er der udsigt over bugten og Rios grønne bjerge med Kristus-figuren højt hævet. Næste kabelbane kører op til 400 meters højde, hvorfra der yderligere er storslået udsigt.

**Hvad: Gåtur i Urca og kabelbane til Sukkertoppen**  
**Hvor: Bydelen Urca og Sukkertoppen**

### Rundtur i Rios centrum

De fleste turister bor ude ved strandene, og det kan være svært at overskue centrum, så det er oplagt at hyre en guide. Turen går forbi et munkekloster og ned i gader med kolonihuse med hyggelige butikker, der sælger spraglet tøj og dindlende smykker. Videre til et 200 år gammelt bibliotek med stemning som en filmkulisse. Et oplagt kaffestop er den noble, højloftede café Colombo med spejlvægge og et imponerende udbud af kager. Gadeboder sælger eksotiske frugter og juice så sød, at man skal frabede sig sukker, som de ellers automatisk tilsætter. Som frokost anbefales det at smage de lokale specialiteter på en af de mange restauranter med buffet, hvor der betales efter vægt af den fyldte tallerken.

**Hvad: Guidet gåtur i centrum**  
**Hvor: Centro, Rio de Janeiro**



### Ipanema-stranden

En tur til Rios verdensberømte strande er et must. På den 1,5 km lange Ipanema-strand opleves den brasilianske kultur og de lokales kropsfokus fra første række. Badehåndklæder er bandlyst, så mit er afløst af en nyindkøbt sarong, der er bundet i nakken og dækker bikinien. Med kontanter, vandflasker og bog i et stofnet går turen mod stranden. Promenaden har et bredt fortov i sort- og hvidmønstret mosaik, og bjergene 'De To Brødre' rager op for enden af stranden. Sandet er af den fineste slags uden en eneste sten, og det myldrer med grupper på fire-fem personer, der med imponerende tricks holder en fodbold i luften: fod, knæ, hæl, skulder, hoved og bryst. Stranden er stejl med bølger, der med brusende lyd knækker og overdøver de mange hvin og råb. Vandet giver tiltrængt afkøling i den solvarme eftermiddagsluft. Det myldrer med klapstole, parasoller, fodbold, mænd i spragledede badeshorts, kvinder i kulørte minibikiner og sælgere af kokosnødder, saronger, drinks, iste og snacks – smagen af Rio de Janeiro.

**Hvad: Strandlivet i Rio**  
**Hvor: Ipanema-stranden**

Fotos: Birgitte Bregnedal